



Het is reeds bekend, dat de nota, die door den divan gezonden, ten einde over den vrede te onderhandelen, wijl aan de ministers der twee mogendheden ter hand is geteld, zij met Rusland niet in oeffing is, niettegenstaande alle de oeffthoon aan hune respectie hoven medegedeeld is, en den Keizer van Rusland niet officieel is bekend gemaakt geworden. Het hof van Weenen heeft gewetend, dat deze fortze met te prefereren aan den heer *Taschkeff*, welke naar Weenen is gezonden, om zoodanige mededeelingen te ontvangen, als de bemiddelende mogendheden geschikt zouden vinden, aan denzelfen te onderwerpen; en ook met instructen, welke hem veroorloofden, sommingen der door Rusland gedane eischen te modifieren. Het verwerpen van het russisch ultimatum, wij herhalen het, was aan den heer *Taschkeff* niet officieel medegedeeld. Het verwerpen van het russisch ultimatum, wij herhalen het, was aan den heer *Taschkeff* niet officieel medegedeeld, ofthoon hij van den inhoud niet onkundig kon zijn. Er was beloven, nog eene poging te doen, om het oofheil van den krijg te voorkomen, wijl, in het concluderend, gedeelte van de turkische nota van den 28sten februarij, de divan, naar men meende, de deur tot nadere openingen van onderhandelingen niet gancelijc gesloten had; dezelve had eenvoudig bepaald, dat het de Perse niet bysamen, om onderhandelaars naar de grenzen, te

Men wil er bijgevoegd hebben, dat de bemiddelende Mo-

ten einde over den vrede te onderhandelen, wijl aan Rusland niet in oeffing is, niettegenstaande alle de uitarringen, welke men beproefd had; echter was zij gesceid, de vijandelijkheid te keef te gaan, in dien deezelve doof Rusland werden aangevaagen. Ten gevolge hiervan hebben lord *Strangford* en de dostentijckliche Intermuntus, op den 10den maart jl., eene andere nota overgegeven, en men verhaalt, dat derzelver vertoogen verzeid waren van eene nota van den franfchen gezant, den heer *Lator-Maubourg*, welke het Turksch gouvernement ernstig uitnodigt, om de oorlogstakkel, welke zoo lang gewoed heeft, en nog slechts zoo kort geleden is uitgebluscht, niet wederom te ontteken. De onduidelijke nota dringt op de reekfte wijze aan op het doen ontruimen, door de Ottomannische troepen, van Walachije en Moldavie; een maatregel, welke, zonder de waardigheid van het Perse te kweten of de veiligheid van het Turksch gouvernement in gevaar te stellen, als een bewijs zal worden aangemerkt, dat hezelve verlanget den vrede te behouden.